

HET LANDELEVEN VAN Dick en Heidi

ALLES VOOR DIEREN

DICK WANSINK (67) EN HEIDI JANSEN (50) HOUDEN VIER VARKENS, DRIE GEITEN, EEN SCHAAP, TWEE PONY'S, ZES HONDEN, ZESTIEN KATTEN, ZES GANZEN, ZEVEN CAVIA'S, VIER KONIJNEN, TWEE KALKOENEN EN VEEL KIPPEN EN EENDEN. "HOEWEL ER IN ONS HART NOG VEEL MEER RUIMTE IS, IS DIE ER OP HET ERF NIET, DUS WE ZITTEN VOL. WE HEBBEN ONS ERF ERVE KNOTS GENOEMD, WANT JE MOET WEL EEN BEETJE GEK ZIJN OM ZO VEEL DIEREN OM JE HEEN TE WILLEN HEBBEN, TOCH?"

TEKST: MARIO BROEKHUIS. FOTOGRAFIE: OTTO KALKHOVEN



"Als je ons erf opkomt, word je ontvangen door alle honden. Mas is de grootste en boezemt het meeste ontzag in. Als je Mas echter een beetje kent, dan weet je dat hij onder een hoedje te vangen is."

Toen Dick met pensioen ging, gingen we op zoek naar een plek buitenaf, waar we veel dieren konden houden. Die zoektocht heeft vijf jaar geduurd, want een huisje met wat grond was bijna onbetaalbaar voor ons. Het bracht ons in 2008 in het buitengebied van Dalen, Drenthe, op een plek met 5.000 vierkante meter grond. Dat vonden we veel, maar we merkten al snel dat je voor het houden van dieren heel wat grond nodig hebt."



"We slepen wat hooi aan voor onze pony's, geiten en varkens. We hebben zelf geen grond genoeg om te hooien, dus we kopen het van de buren. De buren brengen het en steken het zelfs op naar de hooizolder voor ons. We zijn heel blij met onze buren."





"Iedere diersoort zijn eigen voer. Het voer voor de kippen, ganzen en eenden gaat het hardst met twee grote zakken per week. Al ons geld gaat in de dieren zitten en als we aan het einde van het jaar iets over hebben, dan geven we dat weg aan andere goede dierensoorten."



Jerommeke volgt ons bij alles wat we doen. Een erg leuk spelletje vindt hij het afpakken van mijn zeem als ik aan het ramenlappen ben.



"Op de achtergrond staat de oude hooischuur. Wij hebben hem vooral in gebruik als werkplaats en de honden slapen er. Als het heel koud wordt, dan slaapt hangbuikzwijn Graat er ook, tegen de honden aan."



Tanja in bad, en haar man Walter houdt een oogje in het zeil. Ze hebben een vijver tot hun beschikking, maar deze waterbak is favoriet.



Rond vier uur 's middags is het voertijd, en Jip en Janneke, de Göttinger varkentjes, lopen vast voor me uit naar hun stal. Ze willen als eerste bij hun voer zijn, want stel je voor dat een ander jouw bak inpikt."

Boris en Binky staan altijd en overal met de neus vooraan als er iets te beleven of te eten valt. Als je de omheining aan het repareren bent en zij steeds proberen of de rijptang eetbaar is, dan kun je ze wel eens achter het behang plakken."





"Het is goed toeven onder ons afdak bij de keuken, onze favoriete borrelplek. Lara en Lennox houden ons gezelschap, in de hoop dat we even met de bal willen gooien of een nootje over hebben."

"Lucia is zo vaak ontsnapt bij haar vorige eigenaar dat die het niet meer zag zitten. Hier is ze de koningin van het erf en regelt ze wie er wel en niet uit de ruif mag eten."



MEER LEZEN? HEIDI SCHRIJFT DAGELIJKS OVER HET REILEN EN ZEILEN OP ERVE KNOTS OP WWW.ERVEKNOTS.NL

"De woonkamer is van ons allemaal. Hier zitten Lara en Teun bij ons op de bank en Mas, de Mastin Espagnol, komt net binnen. Als hij ook op de bank gaat liggen, blijft er voor ons niet zo veel plaats over. De katten komen pas in de kamer als de honden zijn gaan slapen. Na negen uur 's avonds liggen er vaak zo'n acht katten bij ons. Wij kijken niet op wat haar en zand."

